





Toen **Geike** nog een **klein meisje** was, ging ze eens op reis,
samen met haar **geit**.



Te voet over het **plein** met de **eik**,
dan een **eind** met de **trein**



en daarna met haar **eigen** boot met een **zeil**.



Na een **eind** varen kwam ze aan op een **eiland**.

Het was **mei** en in een **wei** vonden ze een **ei**

zo groot als een **kei** en zo zwaar als **klei**.

Dat is nog niet het **einde** van het **reisverhaal**.



Geike is een flinke **meid** geworden

en **zeilt** over zee naar een mooi **eiland**.

Een **keizer** en een **keizerin** zijn de **eigenaars**.



Geike ziet het **paleis** in de verte al staan.

Ze wandelt erheen door een **wei** vol **aardbeien**.



In het **paleis** moet **Geike** op een **keihard** bankje zitten.

Ze eet er soep met **prei** en **meid Heidi** vertelt haar een groot **geheim**.



Geike neemt **afscheid**, samen met haar **geit**.

Ze weten **allebei** al naar waar de volgende **reis** gaat:

naar het **eiland** van het **geheim**.

klein

meisje

plein

eind

trein

geheim

eiland

allebei

afscheid

meid

prei

keihard

paleis

aardbei

eigenaar

keizer

keizerin

zeilen

einde

reisverhaal